

Poolse Fietsroute

Driel-Oosterbeek



U kunt op de fiets langs de belangrijke plekken in en rond de dorpen Driel en Oosterbeek waar de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog.



De route van ongeveer 40 kilometer gaat onder andere over de landingsplaatsen en langs het hoofdkwartier van generaal-majoor Stanislaw Sosabowski. Deze route maakt deel uit van de landelijke route langs de belangrijkste door Polen bevrijdde plaatsen in Nederland. Start en eindpunt van de route is het informatiecentrum 'De Polen van Driel'.

Waarom deze route?

Als Stichting Driel – Polen zetten we ons in om de herinnering aan de Poolse bevrijders die in 1944 meevochten in Operatie Market Garden levend te houden. Hoogtepunt is de jaarlijkse herdenking in september. We zagen dat door het jaar heen er belangstelling is. Daarom ontstond in 2014 het informatiecentrum dat start- en eindpunt vormt van deze route.

Met deze fietsroute willen we, in samenwerking met Liberation Route Europe (LRE) en andere partners, de verhalen die te vertellen zijn tot leven brengen op de plaatsen waar ze zich af speelden. Dit doen we ook met onze wandelroute.

Wat kunt u zien op deze route?

De route voert u door de mooie Over-Betuwe. Dit was het strijdtoneel van het landleger en een belangrijk deel van de parachutistenbrigade. Ook voert de route u over de Veluwezoom en daarmee het strijdtoneel rond Oosterbeek. Daar vochten de Polen mee in de bittere strijd in en rond de perimeter. Het gebied waar de geallieerden stand probeerden te houden tegen de oprukkende Duitse troepen nadat de brug in Arnhem verloren was gegaan.



De route op de LRE-site



AIRBORNE
DRIEL

Poolse Fietsroute

Driel-Oosterbeek



Verhalen

Bij de verschillende belangrijke plekken vertellen we het verhaal van onze Poolse bevrijders. Vaak verhalen van soldaten die sneuvelden en die nu begraven liggen op de begraafplaats in Oosterbeek, uiteraard ook een punt op de route.

Hoe kunt u de route volgen?

Er zijn verschillende manieren om de route te volgen.

- Download de app van Liberation Route Europe en zoek daar de route om deze met de app te volgen. Daarin staan ook de verhalen en beelden bij de belangrijke plekken.
- Bekijk de route op de website van Liberation Route Europe via de browser op uw computer, tablet of telefoon. Ook daar vindt u natuurlijk de verhalen en beelden.
- Download een GPX bestand van de route via de website voor uw eigen navigatie app of smartwatch. Let op, dit is alleen de route.

Hoofdkwartier



U komt langs het huis waar generaal Sosabowski zijn hoofdkwartier had.

Landingsterrein



Op 19 september 1944 landde gliders met Poolse materiaal. Daarbij sneuvelde korporaal Trochim. Zijn graf was lang anoniem.

Stellingen



Zowel in Driel als in Oosterbeek onderscheidde kanonnier Karol Standarski zich bij het afslaan van een Duitse aanval. Hij sneuvelde in Oosterbeek.



AIRBORNE DRIEL



Website stichting



Wandelroute

